

## Gedicht

### DANSE MACABRE

Haal op en neer, het knekelhuis

Salomo, Cicero, Alexander

De botten botsen doorelkaar

Dit is het ware feestgedruis!

Rond mijn nek in witte doek geknoopt droeg ik tenslotte,

rammelend en schuddend voor mijn borst,

het houten doosje met zijn halfverbrande botten;

bij het vullen was van 't beetje asch nog flink gemorst.

Deze, was jaren mijn collega en bijna vriend.

Daarom kan ik meegaan om hem te cremieren.

Had hij aan 't leven dit dan alleen verdiend

ergens verhongerd en voor het eind reeds rottend te creperen?

De Japanse stumperd die ons weer schreeuwend sloeg

en uit het brandhuis de Novemberregen in liet draven

over een stenig pad dat langs mismaakte dennen joeg,

en zo zijn geel gemoed bevredigde aan ons, zijn witte slaven.

En oh! mijn kil gemoed dat bij dit soort zaken  
waterklaar en koel kon blijven weten  
dat Leven, eenige werkelijkheid, hiermee niets had te maken,  
zelfs vriendelijk vond de kleine stoker die afgesneden  
in 't brandhuis de zwarte hand ophief uit zijn kimono  
toen in de oven met een knal aan duizend scherven werd gereten  
de schedel en zoo verheugd hij verklaarde: "Hono!"  
Hoe hij mij, later met bamboe pasjes, buigend hielp bij het selecteren  
van de glazuren kiezen die ik nooit moest vergeten.

Zoo werd de befaamde laatste rustplaats tot ontvreemd domein  
en draafde ik met wat botten op geleende schoenen door de regen  
kwam snijdende Novemberwind als een eeuwig Zijn  
en ook hemzelf in Nagasaki als herinnering weer tegen.

Wim Elbers Sr.

Omgeving Nagasaki, November 1944